

Harm Dijk

65 jaar



De boerderij waar Harm opgroeide aan de Zuiderringdijk 17 Oostwold.



Harm, 4 maanden oud, met zijn vader en moeder.

Harm wordt 65 jaar

Hier wordt dan nu eindelijk het dossier gelicht van onze broer, zwager en oom. Het dossier is inhoudelijk niet in overeenstemming zoals je van een zwaargewicht zou verwachten.

Misschien ook beter zo.

Wat weet ik van mijn/onze broer Harm?

Hij werd in de oorlog 1943 geboren op 31 augustus, tevens de verjaardag van Koningin Wilhelmina aldus moeder.

Een vrolijk zorgeloos mannetje, die al heel vroeg wist wat er in de wereld van mens en dier te beleven viel. Dat voordeel heb je als je op een gemengd bedrijf groot wordt.

Doordat ik twee jaren later op 2 september werd geboren, zijn die eerste jaren dus niet voor mij zo een openbaring geworden.

Harm hield van dieren en de konijnen waren uiteraard zijn specialiteit. Vreemd genoeg vonden wij ze nooit in de pot gelukkig.

Iemand met een konijn in de zak voorbijkomend, wist hij al snel te verklaren. "Wil je met je konijn naar de bok of wil je er jongen bij hebben?"

Verkoper worden, dat leek hem wel wat. Al vroeg imiteerde hij onze kiepkerel, of de man die negotie aan de deur verkocht. Hij liep met lege schoenpoetsdoosjes in een mandje en liet dat goed horen, zodat moe bij de deur kwam. In zijn peuter- jarig taaltje klonk het steevast: "Koperpoets nog selet om?"

Op de Lagere School was hij een rustige en niet opvallende leerling.

"Een heel blij joch was hij zo nu en dan", aldus Juffrouw van Zuilen zoals ze vertelde dat Harm op de terugweg in de bus van een schoolreisje, de grootste zangtalenten liet horen, dat had ze van Harm niet verwacht.

Aardrijkskunde interesseerde hem erg evenals ook geschiedenis. Hij vond goede aansluiting bij meester van der Laan, die de opleiding tot leraar middelbaar agrarisch onderwijs volgde in Winschoten. Verschillende keren werd Harm om zijn agrarische achtergrond vragen gesteld. Beter hij dan ik, weet je nog?? Deze meester had voor zijn leerlingen in de hoogste klassen een tuintje laten aanleggen. Regelmatig zag je Harm met

zijn bietenhakje onder de jas naar school gaan. Onkruid wieden. Zie ook de foto waarop hij triomfantelijk dit onder zijn colbertje houdt.

Wij hebben een fijne jeugd gehad, met veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de waterleiding, de gasleiding en de daarbij behorende apparaten waren een aanwinst. Vader vooral was erg vooruitstrevend in die nieuwigheden.

Ik heb je een paar keer erg ziek gevonden, namelijk met de amandelen operatie in het Sint Lucas Ziekenhuis; dat was erg om te zien ook. Veel bloed en pijn.

Je moest veel drinken en dat was toen die echte lekkere ranja, weet je nog. Zelfs dat kon je moeilijk slikken.

Het doorprikken van je oren in verband met een oorontsteking gaf ook veel pijn.

De last van ons boerenbedrijf werd al gauw jouw deel. Op 6-jartige leeftijd zat je al onder onze beste koe (blaarkop) te melken. Onze trouwe Belgisch peerd, was jouw favoriet. Zittende op de welterblok, (blok) mennende dit paard, hoor ik nog noemen van moe.

In zijn jonge schoolleeftijd was hij vaak bij de burens. Daar waren ook twee jongens.

Zijn zussen waren voor hem in die tijd niet interessant.

Maar, Harm had geen gevoel voor "tijd". Altijd kwam hij te laat thuis. Tot ergernis van Pa. Dus een fikse bestraffing. Toen ik dat in de gaten kreeg, deed ik stiekem de deur achter weer los, zodat hij toch nog plots in de keuken stond.

Gaandeweg werd hij meer en meer ook de knecht van Pa. Hij kende bijna alle ins en outs van ons gemengd bedrijf. Toch bleek dit niet reëel. Al gauw was het ook in jouw Middelbare School periode dat je geregeld gevraagd werd, "als je je huiswerk af hebt, kom je me even helpen". Nee, dit kwam de studieresultaten niet ten goede. Bij Pa zei je geen nee in zo een geval. Maar vanzelfsprekend was de komst van de tractor een hele uitdaging. Harm ging dit beter af dan Pa. Moe had hier duidelijk problemen mee, want die vond het teveel wat je moest doen naast je studie.

Pa zei dan: "Je verwent die jongen!" Dus had je bijna nooit een vrij weekend. Op een gemengd bedrijf is altijd wel werk. Het melken heb ik later ook gedaan, zodat dit wel een slok op een borrel scheelde, niet waar??.

Enfin, Harm klaagde niet, zeurde niet en bleef de volgzame leerling van zowel Pa als de school.

Het agrarisch onderwijs werd afgesloten en je zou zeggen....., dat hij uiteindelijk **niet** voor het bedrijf koos, kon je op je vingers natellen. Vader moedigde hem aan vooral ook de rijbewijzen voor vrachtwagens te halen. Dit lukte en Harm ging de grote vaart op. Eigenlijk bleek dat onze Pa dit vroeger ook wel had gewild..

Toen hij dus 16 jaar was kwam de brommer in het vizier. Nou dat was wat.

Daar kwam je pas verder mee. De snelheid was eerst nog niet zo in het geding, maar later werd er toch een zwaardere gekocht. Die NSU vergeet ik echter nooit weer. Ik pakte hem richting het Midwolder bos voor een ritje. Heerlijk, vooral dat schakelen vond ik leuk.

De vakantie met de buurjongens waren een revolutie, niet waar?? Gezellig op de brommer door de provincies en kamperen bij de boer! Hoe was dit toen ook al weer. Ja nu weet ik het slapen in een hooiberg. Verder weet ik hier niet veel van, wat wel begrijpelijk is. Na een week zagen we de vakantiegangers weer huiswaarts komen.

Als chauffeur bij Transportbedrijf Oosterhuis was een goede opstap. Toch keek je verder dan onze provincie en zo kwam je bij Transportbedrijf Holman met Groente- en Fruittransport. Dit transport ging vooral naar Duitsland, waar de plaatsen Halle, Bremen en Hannover, werden aangedaan. Nou wie doet je wat???

Zo was je zo maar ineens een hele nacht op de grote baan. Het vertrek vanuit Winschoten was in de namiddag, als de vrachtwagen geladen was. De hele nacht reed je door en je kwam pas in de middag van de volgende dag terug en moest dan slapen.

Moe zorgde voor een goede maaltijd en wij moesten stil zijn omdat je sliep.

·
Zo gebeurde het dat ik graag de mooie Chevrolet van jou wilde lenen. Het was niet gemakkelijk om hiervoor een list te bedenken. Ik kon je niet brengen, want ik was naar mijn werk dus pakte ik de fiets en reed naar Holman. De autosleutels lagen op kantoor en ik kon de auto meenemen, met de mededeling hem op diezelfde plek de volgende dag weer te parkeren!!

Dus reden de dames in de Chevrolet een weekendje weg.

Nadat je kennis kreeg aan José, en later hiermee in het huwelijk trad, werd er van werk gewisseld. Je kreeg de functie van operator bij de Groenvoeder Drogerij Oldambt. De geboorte van dochter Klaassina na enkele jaren gaf je veel vreugde.

Zo volgen de jaren elkaar op en de laatste jaren van jullie huwelijk waren moeizaam. Het werk bij de Drogerij Oldambt, vergde ook veel.

Drie-ploegen dienst en ook de vol-continue dienst draaien, vergt veel van een mens, vooral als de thuisbasis niet goed meer kan functioneren.

Jouw 25-jarig dienstjubileum, werd in de Schakel gevierd. Veel lof kreeg je toegezwaaid, door de huidige directeur Duursma en de oud directeur Boerema. Ook bedrijfsleider Leutscher sprak met waardering over jouw inzet voor het bedrijf.

Dat deze avond door ons (vooral Moe) met gemengde gevoelens werd ervaren en zeker ook jou niet ongemoeid lieten, was duidelijk.

Later bleek wat er allemaal speelde. Helaas is het zo gelopen en je moest alleen verder.

Opeens hoorde je weer helemaal bij de familie. We vingen je met liefde op en al spoedig bleek dat er in jou een ware huisman schuilging. Je zus Trijnie leerde je koken en al spoedig kon je alle huishoudelijke taken op je nemen. Dit verbetert niemand je.

Dank zij je doorzetting en goede werkomgeving en prima collega's pakte je jouw werk snel weer op. Je was een welkome hulp op ons akkerbouwbedrijf in Tussenklappen. Geen trekker was je vreemd en de kennis van het agrarische wereldje bleek nu goed van pas te komen. Harm nam zijn snipperdagen of vakantiedagen op om ons bij het inschuren van de bewaaraardappelen voor AVEBE te helpen. Geweldig. Jij bracht een ontspannen sfeer in deze hectische periode van oogsten. (aardappelen, bieten). We hadden veel lol samen.

In 1997 kwam Theresa in je leven. Dit gaf aan je toch wel eenzame periodes nieuwe invulling. Binnen onze familie werd Theresa snel, gastvrij onthaald. Ook met Moe kreeg Theresa een speciale band, waarvoor ik haar nu nog dankbaar ben.

Gingen ze aanvankelijk enkele keren per jaar naar Polen. Vanaf 2007 heeft Theresa daar toch haar thuisbasis weer gevonden en Harm reist enkele keren per jaar naar Polen waar hij van de kinderen- en kleinkinderen van Theresa kan genieten.

Wij zijn hier nu speciaal voor Harm gekomen maar ook om kennis te maken met de familie van Theresa. Het bereiken van de leeftijd precies van 65 jaar voor Harm is daartoe een goede aanleiding gebleken.

Harm van ons alles de hartelijke felicitaties en nog vele goede jaren samen met Theresa en zo nu en dan samen met ons.

Je zussen,

zwagers, oomzeggers en ...die kleine van Diana en Eric onze Annelie.

25 augustus 2008



Harm 4 jaar



Harm 7 jaar



Harm 12 jaar



*Harm 11 jaar.
Een litteken, door het scherpe prikkeldraad, is aan zijn gezicht nog zichtbaar.
Zijn toef haar moest van zijn moeder duidelijk aanwezig blijven.*



1955. Regelmatig zag je Harm met zijn bietenhakje onder de jas naar school gaan.



1961.

*Maar vanzelfsprekend was de komst van de tractor een hele uitdaging.
Harm ging dit beter af dan Pa.*



Juffrouw van Zuilen vertelde dat Harm, op de terugweg in de bus van een schoolreisje, de grootste zangtalenten liet horen.



'Junge kom bald wieder...'



*Bé Zuiderveen, Harm Dijk en Fré Zuiderveen
Harm had geen gevoel voor "tijd". Altijd kwam hij te laat thuis.*



Annie, Harm en Trijnie.



Gezinsfoto op zondagmiddag genomen bij foto Adams in de Torenstraat te Winschoten. Moeder wilde graag een keer op de familiekiek, maar boeren kunnen alleen op zondag vrijmaken.



Gezin van Freerk en Dientje Dijk.



1966.

Zo gebeurde het dat ik graag de mooie Chevrolet van jou wilde lenen. Het was niet gemakkelijk om hiervoor een list te bedenken. Ik kon je niet brengen, want ik was naar mijn werk dus pakte ik de fiets en reed naar Holman. De autosleutels lagen op kantoor en ik kon de auto meenemen, met de mededeling hem op diezelfde plek de volgende dag weer te parkeren!!

Dus reden de dames in een Chevrolet een weekendje weg.



1966



Harm en José



Klaassiena



Jouw 25-jarig dienstjubileum, werd in de Schakel gevierd. Veel lof kreeg je toegezwaaid door de huidige directeur Duursma en de oud directeur Boerema.

Ook bedrijfsleider Leutscher sprak met waardering over jouw inzet voor het bedrijf.

Dat deze avond door ons (vooral Moe) met gemengde gevoelens werd ervaren en zeker ook jou niet ongemoeid lieten, was duidelijk.



Stro Tussenklappen 1997.

Je was een welkome hulp op ons akkerbouwbedrijf in Tussenklappen. Geen trekker was je vreemd en de kennis van het agrarische wereldje bleek nu goed van pas te komen. Harm nam zijn snipperdagen of vakantiedagen op om ons te helpen.



In 1997 kwam Theresa in je leven. Dit gaf aan je toch wel eenzame periodes nieuwe invulling. Binnen onze familie werd Theresa snel, gastvrij onthaald. Ook met Moe kreeg Theresa een speciale band, waarvoor ik haar nu nog dankbaar ben.



VUT 2003



2002. Familiefoto bij het huwelijk van Trijnie en Rienus.



Harm en Annelie 2008

Persoonskaart van Harm Dijk

Harm Dijk (afb. 1) is geboren op 31-08-1943 in Oude Pekela, zoon van Freerk Dijk en Dientje Smit.

Adressen:

Sijpkestraat 3, Oostwold 0597-551726 harmdijk@kpnmail.nl
harmdijk@kpnmail.nl

Beroep:

medewerker Grasdrogerij Oostwold

Harm trouwde, 26 jaar oud, op 01-08-1970 in Nijkerk met **Jose Tolner**. De scheiding werd uitgesproken in 1996. Jose is overleden op 29-01-2010 in Tynaarlo. Zij is gecremeerd op 02-02-2010 in Stadskanaal.

Kind van Harm en Jose:

1 Klaassiena Dijk (afb. 2).

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

1	Grootvader Fokko overleden	(30-03-1945)
2	Zus Annechina Geziena geboren	(02-09-1945)
2	Overgrootmoeder Roelfke overleden	(20-12-1945)
3	Zus Trijnie geboren	(19-03-1947)
minstens 5	Oom Willem trouwde met Annie van Kempenaden	(>1948)
ongeveer 12	Oom Fokko Sibolt trouwde met Heika Blaauw	(±1955)
11	Overgrootmoeder Trientje overleden	(05-02-1955)
11	Grootvader Harm overleden	(03-06-1955)
26	Zus Annechina Geziena trouwde met Jan Hendrik Leeuwerik	(15-02-1970)
26	Trouwde met Jose Tolner	(01-08-1970)
27	Neef Dirk Jan geboren	(15-06-1971)
28	Zus Trijnie trouwde met Hendrik Weering	(07-07-1972)
32	Nicht Diana geboren	(29-12-1975)
38	Oom Willem overleden	(04-02-1982)
38	Grootmoeder Trientje overleden	(18-03-1982)
43	Oom Fokko Sibolt overleden	(07-08-1987)
52 of 53	Gescheiden van Jose Tolner	(1996)
53	Vader overleden	(26-12-1996)
54	Zus Trijnie gescheiden van Hendrik Weering	(15-01-1998)
57	Moeder overleden	(28-01-2001)
58	Zus Trijnie trouwde met Marinus (Rienus) Huis	(16-08-2002)
63	Nicht Diana trouwde met Eric Mulder	(22-09-2006)
65	Tante Harmke overleden	(04-06-2009)
66	Ex-echtgenote Jose Tolner overleden	(29-01-2010)
68	Neef Dirk Jan trouwde met Wilhelmina Koertdina (Wilma) Naaier	(25-05-2012)